

אבל מי שהכין את עצמו והבין ודאג והקפיד לקיים תורה ומצוות ולאסוף זכויות ועוד זכויות ועוד זכויות... – גם אם הוא נפטר בכל דרך שלא תהיה, אז זה בחינה של: "ותשחק ליום אחרון" (משלי לא, כה) זאת אומרת הוא הולך לקבל את השכר!

הייתי במשפחה שנפטר אברך צעיר 30 וכמה ארבעים... והאבא והאחים בוכים ודיברתי דיברתי...

בסוף שאלתי אותו: 'תגיד לי הוא היה עדיק או לא?'

אומר לי: 'בטח היה עדיק! כל היום למד כל הזמן זה עשה מצוות עשה הכל'

אמרתי לו: 'אז איפה אתה חושב הוא נמצא עכשיו; בגן עדן או בגיהנם?'

אמר לי: 'בטח בגן עדן!'

אמרתי לו: 'אז על מה אתה בוכה?! בסוף המטרה: שנגיע לגן עדן ואם הבן שלך הגיע לגן עדן מה אכפת לך אם הוא הגיע מוקדם או מאוחר?! העיקר הוא בגן עדן!'

העיקר זה להסתכל מה אדם אסף בימי חייו? – זה הכל! כל המטרה: זה לאסוף!! ואפשר פה בעולם הזה לאסוף זכויות בלי סוף! על כל צעד ושעל אפשר סוף זכויות!! אבל זה מי שזוכר כל הזמן מהבוקר עד הערב מה המטרה שהוא פה.

ואמרו חכמים: 'לעולם אדם יחשוב שזה היום האחרון שלו!'

(רבי אליעזר אומר: שוב יום אחד לפני מיתתך.)

שאלו תלמידיו את רבי אליעזר: וכי אדם יודע איזהו יום ימות?

אמר להן: וכל שכן, ישוב היום, שפא ימות למחר, ונמצא כל ימיו בתשובה שבת קנא, (א)

מה אדם יעשה ביום האחרון? ילך לטייל! מה יעשה? יעשה ארוחה האחרונה?! מה זה יועיל לו לחיי עולם הבא?! עוד כמה שעות אתה עובר לשמה! תביא כמה שיותר זכויות!! לא? אם היינו מסתכלים שכל יום זה היום האחרון – ודאי שהיינו משתדלים לאסוף כמה שיותר זכויות! ומי שחי ככה כל הזמן – אשריו ואשרי חלקו!

אז המנוח היה שייך לקפ"ז (קהילות פז) קפ"ז – זה לא דבר פשוט! הקפיד על בשר הכי מהודר!! תבלינים בדוקים בלי תולעים לא טוחנים אותם ככה כמו בחנויות או כמו שמוכרים... הקפיד על כל מיני דברים! עשרות שנים תורם לארגון 'שופר' להפצת יהדות לחזרה בתשובה!! מהפרוטות נותן ונותן בלי הפסקה! עשרות שנים!! כמה יהודים חזרו בזכות הכסף שהוא נתן? מי יודע? – עכשיו הוא ידע!

גמרא (ראש השנה טז, ב):

'אמר רבי כרוספדאי אמר רבי יוחנן: שלשה ספרים נפתחין בראש השנה, אחד של רשעים גמורין, ואחד של צדיקים גמורין, ואחד של בינוניים. צדיקים גמורין – נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים, רשעים גמורין – נכתבין ונחתמין לאלתר למיתה, בינוניים – תלוין ועומדין בראש השנה ועד יום הכפורים, זכו – נכתבין לחיים, לא זכו – נכתבין למיתה.'

... "יחצו ימיהם" (תהלים נה, כד) – בחצי' זאת אומרת הם לא משלימים את הזמן שלהם כי בראש השנה גוזרים: 'רשעים מתים לאלתר!' אבל אנחנו רואים שאנשים רשעים באים לבית הכנסת בראש השנה ויום כיפור ולא מתים לאלתר, לא מתים מיד, הרבה רשעים באים 'מתירים לנו להתפלל עם העבריינים' אז איך מתקיימת המשנה שרשעים מתים?

אז יש בזה כמה באורים; יש דבר כזה שנקרא 'מיתת ימים ושנים' זאת אומרת אדם בא לדיון, מגיל 13 הוא מתחייב בכל הדינים! בגיל 14 כבר דנים אותו ונגיד שהוא לא שמר מצוות, אז דנים אותו: 'שהוא ימות' אבל לא ממיתים אותו מיד סופית, ממתים לו שנים לדוגמא הוא היה צריך לחיות 80 שנה אז אומרים לו: 'יורדים חמש שנים' כמה נשאר? – 75. בגיל 15 לא חזר בתשובה, כל פעם מורידים-מורידים מורידים עד שהוא מת בן 21,27, 32 לא מגיע ל: 'חצי ימיו'. – אז המשנה מתבארת ש: שלשה ספרים נפתחין ו: רשעים מתים לאלתר.

יש עוד סוגי מיתות; 'עני חשוב פמת' (עבודה זרה ה, א) גוזרים על בן אדם: 'שיהיה עני' ועני חשוב כמת. גוזרים על אדם: 'שיהיה בעל ייסורים' במקום שהוא ימות מביאים עליו ייסורים – זה נחשב כמיתה.

או שיהיה מצורע (שם) או שיהיה בלא בניס (שם) כל אלה סוגי מיתות.

1... אדם צריך לזכור: 'שמרגע שהוא נולד הוא הולך לבית קברות!' יש רק כיוון אחד (1) לבית קברות, בדרך נכנסים חתונה פה 'בר מצווה' שם זה, כל זה אבל זה רק 'בדרך' ומה המטרה?

הרי לא באנו לפה סתם! אם באנו בשביל לחיות – למה אנחנו מתים?! אם באנו למות – בשביל מה אנחנו חיים?! אלא האדם נברא בשביל למלא מצוות! לקשט את הנשמה שלו! ולחזור למעלה לקבל את השכר. זה רק עולם של מעבר, זה הכל פרוזודור לפרקלין (אבות ד, טז) ואת זה אנשים שוכחים! רוצים להתבסס בעולם, לקנות עוד נכסים להרבות זה ולעשות זה ולבקר שם ולהיות שם והכל... ושוכחים בדרך: 'לאן הולכים בעצם?'

אז היא אמרה לו: 'תגיד לי אם... אם משהו בא הפקיד אצלנו משהו ואחרי זמן בא וביקש את הפיקדון לתת לו או לא לתת לו?'

אומר לה: 'מה השאלה?! בטח לתת לו!'

הלכה איתו למיטה הורידה את הסדין ראה את שניהם מתים אמרה לו: 'בא בעל הפיקדון ולקח את הפיקדון שלו' (מדרש משלי לא, י על הפסוק: "אִשֶׁת חַיִל מִי וּמֵצָא נְרָחֵק מִפְּנֵינִים מְכָרָה") אישה חכמה! אבל זה רק פיקדון!!!

רבי מאיר, כששאלו אותו: 'אם הוא משאיר כסף לילדים שלו?' - עוד לפני שהם נפטרו...

אז הוא אמר: 'לא!'

אמרו לו: 'למה?'

הוא אמר: 'אם הם יהיו צדיקים - "וְלֹא רָאִיתִי צָדִיק נֶעְזָב וְנִרְעוּ מִבְּקֶשׁ לֶחֶם" (תהלים לו, כה) ואם יהיו רשעים - אני משאיר להם כסף שישתמשו בכסף לדברים לא טובים!'

'מאן דיהיב חיי - יהיב מזוני' - מי שנותן חיים נותן גם את המזון! ההסתכלות צריכה להיות נכונה!! ריש לקיש נפטר ולפני שהוא נפטר נשאר לו 'קבא דמוריקא' (גיטין נז, א) כמו נגיד היום חבילת פטרוזיליה מכל הרכוש שהיה לו נשאר לו שקית פטרוזיליה והוא בכה? על מה הוא בכה? - הוא אמר: 'וְעֵזְבוּ לְאַחֲרֵי חַיִל' (תהלים מט, יא) מה השארת? שבע שקל מה השארת? ארבע שקל מה זה? על זה אתה בוכה!'

אלא, הוא אמר: 'לא אכלתי! אז בזבזתי זמן בשביל להביא את זה! והזמן הזה הלך לאיבוד!! מילא הייתי אוכל את זה אז לא בזבזתי את הזמן, אבל הזמן שהלך בשביל להביא את זה ולא נהניתי מזה לא השתמשתי מזה...' אז זאת אומרת כמה היה להם חשבון של זמן! לנצל את הזמן!!

אם היה בן אדם מקבל הודעה: 'שמזמינים אותו ממשרד האוצר;

ואומרים לו: 'תשמע! אנחנו מוכנים לתת לך כל יום שמונה מאות ששים וארבע מאות אלף דולר (\$86,400) כל יום! אבל אתה צריך לבזבז אותם באותו יום!! אם לא בזבזת באותו יום - מה שלא בזבזת חוזר בחזרה למשרד האוצר' ומחר בשמנה (08:00) תבוא עוד פעם תקבל מחדש 86,400 תבזבז אבל באותו יום אם לא בזבזת חוזר ל...'

אם כבודו היה מקבל כזה סכום כל יום...

'איפה אני מבזבז אותו?'

אם עשה אדם בעל תשובה אחד (1) אחד - זה דורי דורות של זכויות! זאת אומרת הוא לא שומר שבת אחד (!) הוא שומר כמספר האנשים ששומרים שבת! הוא לא מניח תפילין אחד (1) - הוא מניח כמספר האנשים!! הוא לא מברך ברכה אחת אלפי ברכות יש לו כל יום! כל יום!! כל יום!! כל יום מתרבים והוא לא יודע, הוא לא יודע. אבל זה יודעים רק שמגיעים לעולם האמת.

ואז בן אדם מתפלא!

אומרים לו: 'יש לך תלמידים! יש לך...'

- 'אני? מאיפה?! אני אף פעם לא העברתי שיעור לא אמרתי מילה...'

- 'כן אבל אתה שמת במקום ששמה עשו פעולות שהביאו אנשים והפכו להיות 'בעלי תשובה!'

זאת אומרת נכון 'שְׁלִשָּׁה (3) יָמִים לְבָכִי' (מועד קטן כז, ב) שלושה ימים! לא בוכים יותר. אנחנו לא יותר רחמנים מהקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא כשהוא לוקח את מי שלוקח הוא יודע למה לוקח, מתי לוקח, על מה לוקח, אין טענות.

'גן עדן' זה לא טיסה לאמריקה... יש כאלה שמחכים לטוס לאמריקה ומתרגשים וזה... וכשהם עומדים לפני המטוס נפרדים מהמשפחה שנשארים פה והם רק טסים... אז יש קצת דמעות ויש הרבה שמחה ויש זה... 'תהיה בריא, תסע לשלום תחזור לשלום...' הכל טוב יפה נכון אף אחד לא מתאונן שההוא טס לאמריקה כן זה היתה המשאלה שלו השאיפה שלו.

ואם אדם טס לגן עדן! לא מבין? מה, מה?? למה צריך לבכות כל כך הרבה ולמה?!

ההורים שלי נפטרו תוך שלושה (3) שבועות! ואף אחד לא ידע שהשני (2) נפטר!! הצטערתי מאוד בהספד שהספדתי אותם בכיתי!!! אני לא בכיין, אבל בכיתי, אבל אחרי זה לא בכיתי. הקדוש ברוך הוא החליט: 'שהוא רוצה אותם אצלו' - רוצה אותם אצלו.

אנחנו פה נמצאים רק בחשאלה, זמנית, זהו.

רבי מאיר בעל הנס היה צדיק גדול! נכון? מתו לו שני (2) בנים בשבת!! למה הם מתו? - בגלל שהם עזבו את הדרשה שהוא נותן בבית הכנסת והלכו לאכול ג'חנן... הם נפטרו... והרבנית לא גילתה לו.

שאל אותה: 'איפה הם?' זה,

דחתה אותו: 'הכל בסדר' זה פה שם שם שם...

הגיע מוצאי שבת, איך היא תגיד לו?

אומר הקדוש ברוך הוא: "כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם" (ויקרא כה, נה) – 'אזן ששמעה בהר סיני: "כי לי בני ישראל עבדים" והלך וקנה לו אדון להיות עבד של אדון שהוא עבד? – אז האזן הזאת ששמעה ובכל אופן עושה ההפך – תרעע: עושים לה חור באזן גדול שכל אחד יראה אותו יבין: שזה עבד עולם!

וזה אנשים לא מבינים! אנשים לא מבינים: שאנחנו בעצם עבדים לקדוש ברוך הוא!! מה זה אומר? – עבד אין לו דעה משלו;

'כי אם אמר יאמר העבד לרבו: כל אשר תאמר אלי אעשה זולתי דבר אחד – כבר שבר על אדוניו מעליו, והישר בעיניו יעשה' (שערי תשובה א, 1) – זה כבר לא עבד! זה אדון. הוא אומרי – אני עושה מה שאני רוצה... 'הכל אני מוכן חוץ מזה' אז פה הוא הודיע: שהוא אדון...

'עבד' זה כנוע לגמרי! אין לו דעה, כלום, מה שהאדון אומר – הוא צריך לעשות. רואים את זה אפילו בעבודה, אנשים הולכים להיות עבדים 'עובדים' עובדים עבדים זה אותו דבר! 'והבוס אמר לי ככה, הבוס אמר לי ככה, הבוס אמר לי ככה...'

ולפני שהגעת לבוס הזה, מה עם הקדוש ברוך הוא שאמר לך ככה! ואמר לך ככה!! ואמר לך ככה... מי נותן לך לראות! מי נותן לך לשמוע! מי נותן לך לנשום! מי נותן לך לחיות? – אדון האדונים! ולמה אצלו אתה לא שומע כמו שאתה שומע לבוס! למה לבוס אתה מפחד לאחור ולתפילה אתה מוכן לאחרי! למה? – כי אתה מחשיב את האדון הזה הבשר ודם ולא מחשיב את זה... ואתה פוחד שהוא יפטר אותך!

'הוא מפטר אותך?!' – הקדוש ברוך הוא מפטר! הקדוש ברוך הוא אפילו מפטר אדם מהעולם!! לא פוחדים מהקדוש ברוך הוא! לא זוכרים בכלל, אומרים: 'ברוך השם', 'בעזרת השם', 'תודה לשם', מילים... חיים ככה?! – לא חיים ככה, אז החיים עוברים-עוברים עוברים עוברים ואחר כך כשיצטרכו להסביר... יהיה חסר הסברים! פה בעולם הזה 'שערי תירוצים לא ננעלו' אבל שמה הפה נאלם!

פותחים לך את החומש – אומרים לך: 'למדת את החומש?'

- 'כן'
- 'אתה יודע את כל הפרשות?'
- 'כן'
- 'אתה יודע את כל הדינים?'
- 'לא הספקתי'
- 'בן כמה אתה?'
- 'לא הספקתי'

או! זהו, איפה? איך מבזבזים?! איך מבזבזים זכות! איך מבזבזים כל יום?! כל יום! איך אפשר לבזבז כזה דבר?! ...בן כמה מכוניות, כל יום מכוניות יהיה לך שתי (2) מכוניות אז תנהג עם ההגה בשתי ידיים?! מה תעשה? תיתן לנכדים, כמה נכדים יש לך? – 30 נכדים... אז ב-30 יום גמרת את כל הכסף! זה עשירות נכון מופלגת!! להרוויח 86,400 ביום זה עשירות מופלגת.

אה... אנחנו יותר עשירים!!! יש לנו 86,400 שניות ביממה!! כל שנייה אתה יכול לעשות מצוות לאין גבול! אם אתה יושב ולומד עכשיו ואתה אמרת: 'תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא' (נדה עג, א) כמה שניות לקח לך?... אבל כל אות שאמרת – זה תרי"ג (613) מצוות! עכשו צא ותחשוב כמה זה – אינסוף מיליונים – מיליונים מצוות ביום אתה יכול לעשות מתלמוד תורה! 'ותלמוד תורה פנגד וכל המצוות פלם!' (פאה א, א) אז אתה יכול לייצר כל שנייה! כל שנייה!!

מה זה 'ביטול תורה'? כמה זמן זה ביטול תורה? – שניה! כמה? כל שניה ושניה – כתוב: 'כמה לא תשעה ממני לא תרפני עד בלעי רקי' (איוב ז, יט) משך הזמן שאתה בולע את הרוק זה זמן שאם עבר ולא ניצלת את הזמן ללימוד תורה – אתה עברת על ביטול תורה! אם אתה עסוק במצווה, בחסד, בדברים כאלה – אז יש תורה ויש מצוות אין בעיה, אבל בזמן שאדם פנוי, במקום לשוטט בעיניים ובמחשבות וקשקושים ודברים זה... יכול לזכות כל רגע ורגע! זאת אומרת הזמן זה המצרף הכי יקר שהאדם יכול להשיג בימי חייו!!

אתה נכנס לבית חולים ורואה בן אדם שהוא ממש סופני ואתה אומר לו: 'אתה רוצה לחיות?'

אומר: 'כן' הוא אומר: 'כן אני רוצה!'

– 'טוב ומה תעשה עם החיים? מה תעשה עם החיים? נו, תגיד'

– 'יש לי עוד תוכניות יש לי דברים יש לי ילדים יש לי זה אני צריך לדאוג אני צריך לזה...'

זה בן אדם שלא מבין: למה הביא אותו למעב הזה?!

אדם צריך לדעת החיים: לא נתנו לתוכניות וכל מיני קשקושים... – לניצול הזמן: למטרות שהקדוש ברוך הוא הביא אותך!

עכשיו גמרנו פרשת 'משפטים' ומה כתוב? – "כי תקנה עבד עברי יש שנים יעבד ובשבעת יצא לחפשי חנם" (שמות כא, ב) כתוב: 'שאסור לאדם לקנות לו אדון' אדם שמחליט: 'להשאר עבד אחרי שש (6) שנים' – רוצעים את האזן שלו בפמצע! (שמות כא, ו) למה?

את מלך בבל והרג כמויות של יהודים!! שאי אפשר היה לקבור אותם מרוב זה... שרק עוף השמים יכול היה לאכול את הנבלות! וזהו.

זה בגלל שלא שמעו למצווה אחת (1) אתה לא תיקח עבד את הבן שלי ותעשה אותו עבד אצלך ולא תשחרר אותו!! אפילו אם הוא מסכים - אני לא מסכים. ואם אתה עושה ככה - אז אני אתן לך, אתה לא נותן לו דרור? - אני אתן לו דרור! הוא משוחרר ממני, אני לא אשגיח עליו, לא דואג לו כלום, עכשיו יטפל בו מלך בבל נבוכדנצר! מיליונים מתו!! מיליונים. למה? - לא שמעו למצווה אחת, מצווה אחת, פשוט לא שחררו את העבדים, זה הכל.

אתם יודעים על מה הקדוש ברוך הוא החריב את כל העולם במבול? מה שקרה עכשיו... על מה הוא החריב את העולם במבול? - על הגזל! על הגזל!! על הגזל - איזה גזל? דור המבול לא היו טמבלים, הם בשביל לא להיכנס למשפט, הם גזלו פחות משווה פרוטה! פחות משוי פרוטה - אי אפשר להביא בן אדם משפט, פרוטה נגיד שזה שבע אגורות על שבע אגורות אפשר לעשות משפט, פחות משבע אגורות זה לא שווה פרוטה לא דנים.

מה היו עושים? - אחד פתח חנות תורמוסין, חומס מוכר חומס גרגרים באים ככה כולם ביחד כל השכונה כל אחד לוקח גרגיר אחד (1) גרגיר אחד - זה פחות משווה פרוטה! תוך כמה שעות גמרו לו את כל הסחורה!! "כִּי מְלֶאכֶה הָאָרֶץ חֶמֶס" (בראשית ו, יג) כל הארץ היו חומסים אחד את השני! - על זה הביא הקדוש ברוך הוא את המבול!! אין עולם, מחק את העולם לגמרי, מחק! אין עולם. למה? - "כִּי אֶמְרָתִי עוֹלָם חֶסֶד יִבְנֶה" (תהלים פט, ג)

אני בנית את העולם בחסד! אני לא חייב לאף אחד כלום, בנית בשביל להטיב לבריות! מה אני מבקש מכס? - שגם אתם תטיבו לבריות!! לכן כל אחד זקוק לכל אחד; אחד נגר, אחד חשמלי, אחד טכנאי, אחד רצף, אחד... אתה לא יכול להיות הכל; אתה לא יכול להיות חייט ואורג ואיכר אתה לא יכול, אז אתה צריך את החסד של זה שפתח את המכולת, אתה צריך את זה של המאפיה ואתה צריך את זה של... ואחד החסד עם השני אני רוצה שהעולם יהיה מלא חסדים!

מה הם עשו? - במקום להתחסד, לתת - רק לקחו-לקחו לקחו... כל אחד לקח מהשני כמה שיותר.

הקדוש ברוך הוא אומר: 'זה לא... לא מתאים!' חיסל את הכל. איך בונים עכשיו עולם מחדש? - מכניסים את נח עם הבנים אישה והכלות שמונה (8) אנשים לתיבה עם כל הבעלי חיים! ומה הוא צריך לעשות? - מהבוקר עד הלילה ללא הפסקה שנה שלמה חסד! חסד-חסד חסד לתת-לתת-לתת לאכול

- 'מה זה לא הספקתי?! מה היה לך יותר חשוב מאשר לדעת מה שהקדוש ברוך הוא אומר לך?! מה יש יותר חשוב?!

בסוף אתה צריך לבוא אליו למסור 'דִּין וְחֶשְׁבוֹן' (אבות ג, א) נו, אז הכנת את עצמך?! אנשים יש להם מבחן, יש כאלה לומדים בגרות, רוצים להצליח במבחן - לומדים שעות וחודשים! ושעות וחודשים בשביל להצליח במבחן לקבל תעודה להתקדם קצת... ומה עם המבחן של למעלה! שצריך לענות שמה!!

הגאון מוילנה אומר: 'שכשארם מגיע לעולם האמת צריך לתת דרשה 180 יום רצוף!'

אתם מוכנים? מסוגלים להגיד דרשה 180 יום רצוף! זה לא פשוט... זה לא פשוט - בטח לא פשוט! אם אדם לא למד כל ימי חייו איך הוא יכול להגיד דרשה 180 יום?! איך הוא יכול להגיד? אדם צריך לדעת לקראת מה הוא הולך! לא באנו לפה סתם, צריך לנצל את הזמן, כשנגיע למעלה... והחיים רעים-רעים! וצריך למסור שמה 'דִּין וְחֶשְׁבוֹן' זה לא פשוט! אז כדאי להתכונן.

אבל עוד פעם הולכים לבית קברות - ואי ואי... זה יוצאים חוזרים לעניינים: 'הלו כן בטח אני בא מחר ניסע... זה זה' - נשכח הכל! שום דבר. 'כן פלוני נפטר! כן לפני שבועיים, מה אתה לא יודע? לא שמעת? כן כן כן... זהו, כולנו בתור, כולם בדרך לבית קברות, אבל תלוי עם מה מגיעים! תלוי עם מה מגיעים!'

אז כדאי לתת את הדעת ולזכור: שאנחנו עבדים ועבד לא פורק עול, עבד לא פורק עול!

קראנו בהפטרה היום, שעם ישראל הקדוש ברוך הוא אמר להם: 'לשלח את העבדים'

"(לְקַרְא לְהֵם דְּרוֹר: לְשַׁלַּח אִישׁ אֶת עַבְדּוֹ וְאִישׁ אֶת שִׁפְחוֹתוֹ" (ירמיה לד, ט)

והם עשו את זה בהתחלה ("וַיִּשְׁמְעוּ וַיִּשְׁלְחוּ" שם פסוק י)

ואחר כך החזירו אותם, החזירו אותם בחזרה ("וַיִּשְׁבוּ אַחֲרַי כִּן וַיִּשְׁבוּ אֶת הָעֲבָדִים וְאֶת הַשִּׁפְחוֹת אֲשֶׁר שְׁלְחוּ חֲפָזִים וַיִּכְבְּשׁוּם לְעֲבָדִים וְלִשְׁפָחוֹת" שם פסוק יא)

והקדוש ברוך הוא כעס עליהם מאוד!! שלח את ירמיה הנביא

ואמר לו: 'תגיד להם שאני נותן להם דרור! מה זה דרור? - אני כבר לא האדון שלהם! הם משוחררים... ("לְכֹן כֹּה אָמַר ה' אֲתֶם לֹא שְׁמַעְתֶּם אֵלַי לְקַרְא דְּרוֹר אִישׁ לְאָחִיו וְאִישׁ לְרֵעֵהוּ הֲנִי קָרָא לְכֶם דְּרוֹר נְאֻם ה' אֶל הַחֶרֶב אֶל הַדְּבָר וְאֶל הַרְעָב וְנָתַתִּי אֶתְכֶם לְזִעוּה לְכֹל מַמְלְכוֹת הָאָרֶץ" שם פסוק יז) ושלח

הרב: זה ככה היה ביום כיפור 'מלחמת יום כיפור' – "כִּזְיוֹ וְעֵצָם יָדִי" (דברים ח, יז) אחרי 'ששת הימים' אותו דבר עכשיו, עכשיו אתם שמתם לב? אני לא יודע אם שמתם לב שחררו עכשיו מחבלים נכון? תגידו, מה אתם חושבים שרק הם השתחררו, פתאום 15 אוטובוסים היו עריכים להתפוצץ! 15!! מי מי מי יצא בשחרורים האלה? – אלה שפוצעו את האוטובוסים באנטיפדה השנייה! מה אתם חושבים שהם עשו בכלא? – הם חיכו שישחררו אותם וילמדו תואר שני וזהו?! – הם הכינו את הפיגועים כשהם ימצאו! טיק טק!!

באותו יום מה אמר ביבי? – 'לא נשכח לא נסלח ואני נשבע: דבר כזה לא יחזור עוד פעם!'

מה אתה אומר?! – באותו לילה היה האוטובוסים! והשם הראה: לא אתה יכול לשמור, לא אתה יכול לשבע, לא אתה יכול לדאוג, אני דאגתי שהם יתבלבלו בשעונים! אני דאגתי, לא אתה!! אני אפשרתי להם לשים את זה באוטובוסים!! ואני לא אפשרתי שזה יתפוצץ!!! לא אתה, אתה לא עשית את זה, זה אני עשיתי, אל תתרברב!!

עכשיו אספר לכם עוד סיפור, שתבינו איך זה הולך, אנחנו לפני פורים נכון, יש מגילה, כמה זמן נמשך כל הסיפור של המגילה? אתם יודעים?

ש. 9 שנים

הרב: כמה? תשע שנים! תשע שנים!! אבל כל מקרה ומקרה במגילה – כאילו לא קשור לשני; יש משתה פתאום וזה והיא קוראה לנשים והוא קורא לגברים והם עושים זה ועושים פה מסיבה גדולה! פתאום הוא משתגע מבקש ממנה: 'לבוא רק עם כתר על הראש!'

אומרת לו: 'מה אתה?! אתה מבייש אותי לפני כולם! עושה זה... אני לא באה!' ומעליבה אותו וזה

ואז הוא לא יודע מה לעשות ואז יועץ לו המן, שרוצה שהבת שלו תחיה המלכה, יועץ לו זה... 'אוי ואבוי! אם הא תמשיך ככה כולם ילמדו ממנה... צריך להוציא אותה להורג!' ופה פה פה,

כל זה בשביל מה? – שבסוף תבחר אסתר! שאסתר לא רוצה ואסתר בת 76!! והיא 'ירקרוקת' בכלל לא יפיפיה... ירקרוקת! והוא מכל הנשים הצעירות והיפות בוחרת את הסבתא הזאת והוא אומר: 'זאת אני רוצה!' זה זה, מה זה? זה אפשר להבין דבר כזה? איך אפשר להבין דבר כזה? והכל הולך.

ופתאום מרדכי שומע את בגתן ותרש והוא יודע בדיוק את השפה שלהם! ואז הוא שומע בטרסית מה הם אומרים ואז הוא אומר למלך... – מה פתאום אתה אומר למלך?! אכפת לך שימות המלך הזה?! מלך רשע מרושע! 'אחשוורוש' – 'כל

ש. עבד קשה בתיבה

הרב: מאוד!

ש. צריך להאכיל את כל החיות

הרב: ולהריח את מה שהם עושים גם... וזה סגור! זה סגור הוא היה מנהל גן החיות התנכ"י וזה במשך שנה! פעם אחת (1) פעם אחת הוא אחר – לאריה פעם אחת הוא אחר – נתן לו חלע'א אחת עשה אותו נכה! למה? – ללמד אותנו מוסר: שאפילו אם אתה עושה בהתנדבות, אם אתה לא עושה בזמן מה שצריך – מגיע לך עונש! אתה לא עושה טובה!!

כדי לחנך את העולם שיתחיל עם חסד. הוא נהיה "האלוקים" כל העולם היה בתוך תיבה והוא היה 'זן ומפרנס' כמו שהשם זן ומפרנס! הוא היה זן ומפרנס את כל העולם העתידי!! אנחנו חיים בזכות נוח, אם לא היה נוח יוצא מהתיבה – אין עולם. הוא הביא את שם אנחנו משם לכן יש 'אנטי-שמי'...

זאת אומרת תראה על איזה דברים קטנים הקדוש ברוך הוא מקפיד! אז מה יהיה כשאנחנו נגיע לפניו? והוא יפרוש לפנינו את הכל; שטיקים וטריקים וכל הזה... והמאתלאות ותירוצים וקשקושים וזה: 'ולא הייתי כ...'. אין שמה! אין. צריך להתכונן! צריך להתכונן!!

ש. המלחמה של הדור הזה

הרב: על מה את מדברת עכשיו? עזה וזה... או שאת מדברת אחרת?

ש. על המלחמה?

הרב: איזה מלחמה; שמאל וימין?

ש. שעזבו את השם – השם עזב אותם!

הרב: נו, ברור! כל מה שהיה בשביעי באוקטובר (7.10.23 לתפ"ג) – זה היה בגלל ראש השנה ויום הכיפורים; מה שעשו החילונים להכעיס את השם! ולהיכנס לבתי כנסת עם בגדי ים בראש השנה!! נשים, נשים, נכנסו עם בגדי ים בשביל להרגיז! להכעיס!!

ובית המשפט אמר: 'שלא יכולים להתפלל בהפרדה! לא יכולים' – קובעים לקדוש ברוך הוא: 'בתל אביב אתה לא נכנס עם האנשים שלך, לא תקבל פה מקום...'

ש. יום לפני 7 לאוקטובר השופט התחנן לעריית תל אביב לוותר להם תגיע לסיכום של פשרה

הרב: הם לא הסכימו! והוא בסוף התפשר הוא שאמר: 'שהם יתפללו אבל לא בהפרדה'

ש. השופט התחנן לעיריית תל אביב!

הרב: ברור! ברור, מה שעשו לטראמפ – עשו לביבי, למה? – כי שמה יש דיפ סטיט ופה יש דיפ סטייט והם מחוברים ביחד! והם מקבלים כסף משמה לעשות בדיוק אותו דבר! וכיוון שלא יכולים להוריד את ביבי, כי הרוב זה ימניים היום במדינה והם מולידים הרבה והם – אין להם ילדים מספיק! אז לכן הם מביאים אריתראים ומביאים זה בשביל לתת להם אזרחות בסוף שיבחרו בהם...

כמו שבשנים עברו כשעשינו 'תנועת התשובה הגדולה' אז הם ראו שהמאזן הדמוגרפי משתנה לרעה! אז הביאו את העלייה של הרוסים! הביאו מיליון (1,000,000) רוסים בשביל שיהיה איזון עוד פעם! ככה הם עובדים.

אבל יש אחד בשמים שהוא מתכנן את הכל! לא רואים את זה עכשיו, כי זה מבולבל, כאילו כל דבר לא קשור לכל דבר – זה לא נכון! זה הכל תפור.

ואני אומר לכם מה יהיה בסוף – בסוף: המדינה תתפרק! לא תהיה מדינה, לא יהיה ממשל, לא יהיה שום דבר! זה הולך ומתבשל, כן, השמאל אומר במפורש: 'עריך לעשות מרי אזרחי! עריך זה עריך זה עריך זה...' בסוף זה יתפוצץ!

למה?

כי החפץ חיים הקדוש ועוד גדולים אמרו: 'לא יכול לבוא מלך המשיח אם לא יבקשו אותו! וכל זמן שמאמינים בבשר ודם; שביבי המלך וזה המלך והוא זה וזה וזה וזה...' לא יכול לבוא.

עד שאנחנו לא נצטק לשם כמו שהיה במצרים – והשם חיכה מאתים ועשר (210) שנה! רק כשהם צעקו בסוף – אז הקדוש ברוך הוא אמר: 'אני מושיע' אתם לא פונים אלי? – תסתדרו, תסתדרו... אתם פונים אלי? אתם מאמינים בי – אין שום בעיה!

יש כאלה שאומרים, שאנחנו כל חיינו נחיה על החרב, אין מה לעשות, היהודים נרדפים, כל החיים שלנו זה יהיה 'חרבו דרבו' כן? – לא נכון! שקר!!

מה כתוב בתורה? 'וַעֲתָה אִם שָׁמַעַתְּ תִשְׁמְעוּ בְקוֹלִי' (שמות יט, ה) מה כתוב? – 'וַחֲרַב לֹא תַעֲבֹר בְּאַרְצְכֶם' (ויקרא כו, ו) מה זה 'וַחֲרַב לֹא תַעֲבֹר' – לא נגדכם, אפילו לא יבקשו מדינה: 'לעבור דרככם למקום אחר להילחם' גם חרב לא תראו! אפילו חרב, לא תראו, לא תראו נשק, לא תראו שום דבר! כלום. זה 'אִם שָׁמַעַתְּ תִשְׁמְעוּ בְקוֹלִי'.

אתם לא רוצים לשמוע לי? אתם שומעים לא"ם (אומות מאחדות...) שומעים לאירופה שומעים לזה שומעים לזה לא שומעים לי?! – תסתדרו... עד שתפנו אלי!

עכשיו כל אלה שחוזרים מהשבי – זה מצא קידוש! זה מצא תהילים, זה מצא זה – פתאום התחברו! כי עם מי ידבר?! –

הרואהו – חש בראשו! מה אכפת לך?! שימות, הלוואי שימות... לא, הולך להגיד.

ואז הוא פותח בלילה, נודדת השינה והוא פותח ומוצא בספר הזכרונות ומה עשו איתו? לא עשו איתו? כן עשו איתו ובדיוק מגיע המן ואחר כך אומר לו: 'מה יעשה לאיש?'

והוא אומר לו: "כִּכָּה יַעֲשֶׂה" ... (אסתר ו, ט)

כל הסיפורים האלה, כל סיפור בפני עצמו – לא קשור! אבל אתה רואה שמסכת האירועים אחרי שאתה מתבונן אחורה אתה רואה: שהכל מתוכנן לרגע שיתלו את המן ועשרת (10) בניו! ויהרגו 75 פרסיים שמה!! ועוד ועוד ועוד "וַיִּנְהַפֹּךְ הוּא אֲשֶׁר יִשְׁלֹטוּ הַיְּהוּדִים הַמָּה בְּשָׂאִיָּהֶם" (אסתר ט, א)

ככה זה בכל ההיסטוריה! מי שתופר את ההיסטוריה – זה לא אנשים, זה לא "מקרים" – זה השם!

עכשיו תסתכלו מה קרה פה עכשיו; לפני כמה שנים היה אובמבה (נשיא ארצות הברית לשעבר...) שונא היהודים! שונא היהודים!! ואחרי זה עלה טראמפ – התייחסו אליו טמבל! משיגינער, יש לו כל מיני יציאות כאלה ואחרות מעליבים אותו בכל העולם... עברו ארבע (4) שנים, הוא הזיז דברים! אבל עריך להוריד אותו בכל מחיר ואז מחפשים עלילות ותופרים לו תיקים "ומְשַׁפְּטִים בְּלַיְדָעִים" וזהו הוא הולך לכלא... זה עכשיו הולכים להכניס אותו לכלא!

והוא לא מוותר, הוא לא מוותר! והוא נלחם ונגד כל הסיכויים הוא מנצח את בידן את קמלה והוא נבחר! ומה הוא עושה מיד? – מהעצבים שלו על כל מה שעשו לו מה הוא עושה? – הכל הפוך! מוחק את כל מה שהם עשו מפרק את הכל ונותן ליהודים כל מה שביין עשה סגר אותנו ושילם לחמאס מאות מיליונים!! שילם להם ונתן להם את כל ההומניטרי והכל... – בא טראמפ הופך את קערה על פיה! שעם ישראל מעולם לא קיבלו 'אור ירוק' לעשות מה שהם רוצים!! או כמו שקוראים לזה בהאג: 'רצח עם' נתן אור ירוק.

מה זה? מקרה?! – לא! זה תוכנית של הקדוש ברוך הוא! שטראמפ, יכסחו אותו שיהיה עצבני בשביל שכשהוא יגיע בפעם הבאה הוא ידאג ליהודים! כמו שאחשוורוש התהפך על המן! ככה טראמפ מתהפך על כל הפרוגרס שמה על כל הדמוקרטים והולך עם יהודים בכל הדברים! בכל מכל כל!! זה לא הוא, זה הקדוש ברוך הוא.

עכשיו השאלה: אם ביבי ינצל את זה? או לא ינצל... אני קורא לו: 'שפניהו' – למה? – הוא פוחד! כל הזמן הוא פוחד, עושה חשבונות: 'יש יועמ"שית ויש בית משפט ויש זה ויש פה ויש אירופה ויש ככה ויש...' יותר מדי! יותר מדי.

ש. יש הרבה כוחות רשע מסביב

בזמן רבי חיים מוולוז'ין "זכר צדיק לברכה" (משלי י, ז)
תלמיד המובהק של הגאון מוילנא
ש. יש לך פה מים...

הרב: יום אחד הוא נכנס לישיבה ופתאום עומד לפניו תלמיד
ישיבה שנפטר לפני כמה ימים! חי, בהקיצו!!

אומר לו: 'מה אתה עושה פה?'

אומר לו: 'שלחו אותי עולם האמת ורק אתה יכול להציל אותי!'
- 'מה קרה?'

אומר לו: 'לפני שאני נפטרת נסעתי עם חבר הביתה לחופשה
ושכחתי לשלם לבעלת האכסניה שבעה גרושים!'
ש. הרבה?

הרב: מעט! ונתתי לחבר

אמרתי לו: 'כשאתה חוזר תשלם לה בבקשה!'

אמר לי: 'בסדר' לקח את הכסף, אני מגיע לעולם האמת מלווים
אותי מלאכים והכל הגעתי לשערי הגן עדן!

עומד מלאך ואומר לי: 'גולן! אתה לא יכול להיכנס!'

- 'אני גולן! מה גולתי?'

אומר לו: 'אתה חייב לבעל אכסניה שבע גרושים!'

- 'אז מה אני עושה? נתתי את זה לבן אדם שהוא
ישלם!'

אומר: 'בוא לבית דין'

לוקחים אותו לבית דין, בבית דין אומרים: 'בגלל שאתה לא
אשם ממש והוא שלא שילם אז נתנים לך הזדמנות לרדת
ולהחזיר את הכסף!'

מי שיש גול בידו - חוזר בגלגול! על שווה פרוטה!!

ואז הוא ביקש מראש הישיבה הרב חיים מוולוז'ין: 'שיעשה
טובה! וישלם את השבעה גרושים האלה!'

אמר לו: 'אני מקבל עלי להחזיר את הכסף לאשה'. ברך אותו:
"וְאַתָּה לֶךְ לְקַח וְתַנּוּחַ וְתַעֲמֵד לְגִרְלָךְ לְקַח הַיָּמִין" (דניאל יב,
ג) [לך בשלום] טס ונעלם!

מי שגול כסף פה, זה לא צריך להיכנס לחנות ולקחת דברים,
אדם לקח עט בלי רשות בשביל לחתום הוא שם אותה הוא
לא יודע של מי זה אפילו לא שואל רשות לא כלום - זה גול!
כל דבר שאתה משתמש שלא ברשות והוא לא שלך - אתה

'ביבי' יענה לו?! - 'צה"ל' (עבא הגנה לישראל...) - אין אף
אחד! יש רק אחד!! בסוף הם מגלים את היהדות בלית ברירה,
במקומות האלה.

לא היה יותר טוב מזה שאתה נמצא בעפון תל אביב או בדרום
או בזה בבית כנסת! וזה ספר תהלים גדול! ו... למה לא? -
שוכחים מה המטרה!

איך יכול להיות שהערבים האלה כותבים אצלם: 'שחייבים
להשמיד את היהודים! זהו, על זה הם לא מוותרים. איך אתה
רוצה לעשות שלום עם אנשים כאלה? איך אתה בכלל אומר
'שיש שתי מדינות?! איך אתה? איך, איך יכולים בכלל
אנשים?! אם הוא מכריז: 'זה האמנה שלנו! אין לנו משהו אחר,
כולם אותו דבר' שמונים ושתים 83% בעזה אומרים: 'אין כמו
חמאס!' ומה שהם עשו - אף אחד לא מבקש סליחה, מחילה,
התחרטות כלום!

ש. לא מן את החמס

הרב: איזה שטויות! זה שמאלנים שמדברים

ש. שרוץ שמ

הרב: לקחת שני תינוקות כאלה מתוקים! לרצוח אותם בידיים?!
איך? איך בן אדם יכול לקחת?! ועוד להתעלל בהם אחר כך
אני לא רוצה להעלות לכם דמיונות מה עשו להם אחרי זה...

הם בכוונה אמרו: 'שמהפצצות של ישראל...! למה? - הם
ידעו כשיגלו את הגופות - יראו מה עשו להם... אז אולי אולי
איזה טיפוש! אולי איזה שמאלני שיגיד: 'כן זה מהפצצות...'

עיקר העיקרים: כל מה שמתרחש איתנו בפרטי, כל מה
שמתרחש בכללי - זה בגלל שאנחנו שוכחים את הקדוש ברוך
הוא! ומה הוא יעד לנו כשהוריד אותנו לפה. לא באנו לשום
מטרה חוץ מלחזור מלאים במצוות לעולם האמת! זה הכל.

בסוף נעמוד מולו והשאלות יהיו: 'נְשִׂאתָ וְנָתַתָּ בְּאֲמוֹנָה?' (שבת
לא, א) שאלה שנייה (2): 'קִבְעַתְּ עֵתִים לְתוֹרָה?' שאלה
שלישית (3): 'עֲסַקְתָּ בְּפִרְיָהּ וּבְרִבְיָהּ? צְפִיתָ לְיִשׁוּעָה?'

מה זה 'צְפִיתָ לְיִשׁוּעָה?' סתם ככה אתה מצפה?! - פעלת משהו
בשביל שתגיע הישועה? מה עשית בשביל שתגיע הישועה?

אני לא יודע אם כל אחד יכול לענות תשובות, שהקדוש ברוך
הוא יגיד לו ישר: 'אתה עובר! יאללה קחו אותו תטיסו אותו
לגן עדן...!'

אתם יודעים איזה אנשים גדולים החזירו אותם לעולם הזה?!

אמספר לכם סיפור מזעזע!!

הרב: נכון, אבל למה אומרים? למה אומרים קדיש? בקדיש אומרים: 'תְּגַדֵּל וַיִּתְקַדֵּשׁ שְׁמֵיהּ רַבָּא' מה הפירוש? – בן אדם נפטר מן העולם, שהיה שומר תורה ומצוות, אז אם הוא שומר תורה ומצוות – אז עכשיו יש פחות 'קידוש השם' כשהוא היה, הוא עשה מצוות – זה קידוש השם! הוא הלך – פחות קידוש השם, פחות אחד שעובד את השם, נכון. מה אומרת המשפחה?

אל תדאג ריבונו של עולם! 'תְּגַדֵּל וַיִּתְקַדֵּשׁ' אנחנו נוסף ונגדל קידוש השם! ואנחנו נשלים, אל תדאג, לא יהיה חסר בגלל שאתה לקחת אותו, אנחנו נמשיך 'תְּגַדֵּל וַיִּתְקַדֵּשׁ' שמו הגדול! זה מה שאומרים. פשתאיסט?

אז יש לכם פה ברכות ואנחנו גם כן נברך: 'הריני משלים 100 ברכות בכל יום דאורייתא, בשמחה דאורייתא, ו: "כְּבֹד אֶת אֲבִיךָ וְאֶת אִמְךָ" (שמות כ, יא) דאורייתא, ולעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, ולברור את ניצוצות הקדושה מהמשקה, ואם צריך תיקון של גלגלים, ושיהיה לבריאותי השלמה

קהל: אמן

הרב: 'בְּרוּךְ אַתָּה יי, אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם שֶׁהַפֶּל נִתְּיָה בְּדַבְּרוֹ' קהל: אמן!

הרב: היה רב אחד שהזמינו אותו לדבר, ביקש 'לשתות' הביאו לו לשתות בירך 'שֶׁהַפֶּל נִתְּיָה בְּדַבְּרוֹ' נגיד כמוני וישר כולם מסתכלים עליו מחכים שהוא ידבר עברו 20 דקות הוא לא מדבר! חשבו הוא מחפש איזה דברים מה להגיד אז אומרים לו: 'כבודו הציבור מחכה תגיד משהו'

אמר להם: 'אמרת'

נו, מה אמרת?

אמר להם: אמרתי 'שֶׁהַפֶּל נִתְּיָה בְּדַבְּרוֹ' מה עוד צריך להגיד?! אחרי שכולם מבינים 'שֶׁהַפֶּל נִתְּיָה בְּדַבְּרוֹ' מה עוד צריך להגיד? 'הַפֶּל נִתְּיָה בְּדַבְּרוֹ' זה מספיק זה הדרשה, אם היינו מבינים את זה – הכל נמצא בפנים! בברכה הזאת יש את הכל, הכל.

ככה צריך להתכוון על כל דבר שאוכלים ושותים, על כל דבר שאוכלים ושותים צריך ככה להתכוון, אבל בן אדם בא לוקח 'כל ר'... מה זה?! חבר שלך?! הקדוש ברוך הוא החבר שלך?! מה זה? אנשים גומרים תפילה שלוש-ארבע דקות 'אתה חונג אדם...' נו נו נו מאיצים בו משליח ציבור זה כאילו, באים בשביל ללכת?! לא באים להתפלל, זה עבודת השם?! זה עבד? ככה עובד עבד?! אתם מתארים לכם אחד עושה ספונג'ה 'טר טרי טר'... צריך להגיע לכל הפינות זה לאט-לאט לשפוך מים

גזלן! ואם הבן אדם שנגזל ממנו, לא חמל, לא ריחם לא ויתר לא כלום – שניהם יתגלגלו!

למה? – הוא יתגלגל בשביל להחזיר לו, אתה לא ויתרת! אז אתה רוצה את הכסף בחזרה נכון אבל אתה כבר למעלה, תרדו שניכם ואז מגלגלים מן השמים; זה יאבד וזה ימצא וככה יחזור ושלום עכשיו תחזרו בחזרה.

נו, אתם יודעים כאלה דברים? שעד כדי כך מדקדקים בשמים! העולם לא הפקד!! צריך ללמוד, לדעת ולעשות להיזהר, ממש צריך להיזהר! להיזהר!! לא פשוט, לא פשוט!

טוב, לא נגזים ולא נאריך יותר.

יהי רצון: שהדברים יהיו לעילוי נשמת המנוח קהל: אמן!

הרב: אם יודעים שיש לו חובות למישהו, משהו, לברר, צריך להחזיר! כי מוטל על המשפחה.

אתם יודעים למה עושים 'שבעה'? עם... עם אוכל? אתם יודעים למה? אצל התימנים מביאים אוכל ממש סעודות! והכל אתם יודעים למה זה? – שאם אה...

ש. אולי מי שנגזל יהנה

הרב: לא

ש. שאם אשכנזים מגיעים ללחם ו אופל אצלנו בבית כנסת אבא שלי זכרונו לברכה היה מחזיק את הבית כנסת של אשכנזים אז אצל האשכנזים כשיוצאים מהבית כנסת עומדים בחוץ מדברים הרבה מושכים את השיחה וזה אז הגיע איזה בחור חכם שם אמר חבר'ה אתם יודעים למה אצל האשכנזים עומדים אחרי התפילה ומדברים ואחד עם השני בבית כנסת של המזרחיים רצים הביתה לאכול? – אלה יודעים מה מחכה על השולחן רצים הביתה אלה יודעים מה מחכה, מה מחכה על השולחן מתעכבים בבית כנסת אין לאן לרוץ גו שעות של הכ של מזרחי...

הרב: אז למה מביאים? אתם יודעים למה? – הברכות האלה שאם הוא בטעות שכח לברך, או לא ברך עם כוונות – אז שמכל אלה שבאים ומברכים זה ישלים לו את מה שאולי החסיר! אצל התימנים עושים גם ארוחה ממש – כי יכול להיות שברכת המזון הוא הסתפק 'לא ברך? כן ברך?' וכולי וכולי אז לפחות שכן אדם 'סוגרים פערים' כמו שאומרים.

למה אומרים 'קדיש' קדיש על הנפטר למה אומרים?

ש. ...

אחר כך לנגב אחר כך ליבש מה זה? ככה נראה את התפילה של הניש...

השם אומר: אני נותן לך הזדמנות! יש לך פה 19 ברכות ואתה יכול לבקש ממני מה שאתה רוצה; אתה רוצה שכל? – אני אביא לך! מה אתה רוצה? אתה רוצה בריאות? – אני אביא לך! אתה רוצה כסף? – אני אביא לך, אבל דבר איתי! דבר איתי מה אתה זורק לי את זה ככה?! לא מבינים מה המטרה שלנו בעולם! זה הבעיה, גם הדתיים וגם החרדים צריך להבין: מה המטרה שבאנו לעולם "כי לי בני ישראל עבדים".

יאללה בכבוד 'קדיש'.